



HET CRISIS LIED

REFREIN

't is crisis in het land, er staan mensen aan de kant

Je leest het dagelijks in de krant
Maar we moeten toch steeds door, geen regering die ons hoort
Dat vinden wij niet plezant
Wat zou het heerlijk zijn, met de boodschappen van Heijn
Al zijn ze niet zo top, we halen 't bij de voedselbank op

REFREIN

De regering doet geen zak, ze zitten op hun gemak

En hebben aan deze mensen lak
Ze schuilen achter de E.U, maar hoe moet dat nou met u
Zo komen we nooit van de kant
We krijgen een volkstuin, verbouwen groenten en ajuin
Met wat piepers er bij, halen we het net tot mei

REFREIN

De crisis raast maar door, 't is enige wat ik nog hoor

Ik lees het al niet meer in de krant
De schappen raken leeg, en de oogst is mislukt
Daar gaan we onder gebukt
Dus maken we rode wijn, die smaakt naar puur azijn
En koken we erwten soep, die ruikt naar koeien . . poe, poe, poe

REFREIN

Wout van de Broek 2013